



Ik wandel in het licht met Jezus

TTBB

M.A. Alt
arr. Arjan Breukhoven

c.f.

Ik wan-del in het licht met Je-zus. Het donk'-re dal ligt ach-ter mij
Ik wan-del in het licht met Je-zus, mijn ziel is Hem gans toe-ge - wijd, met
Ik wan-del in het licht met Je-zus, o mocht ik zelf een licht-je zijn, dat

'kweet mij in Zijn trouw ge - bor-gen; welk een lie - de - vol - le vriend is Hij.
Hem ver-re-zen tot nieuw le-ven, volg 'k mijn lei-der tot in eeu - wig - heid. Ik
straalt te-mid-den van de we-reld, die ge - bukt gaat on-der-zorg en pijn.

wan-del in het licht met Je-zus en 'kluis-ter naar Zijn dierb're stem en

niets kan m'ooit van Je-zus schei-den, sinds ik wan-del in het licht met Hem.