

126 Als ik Hem maar kenne

G. F. P. v. Hardenberg

H. K. Breidenstein / arr.: W. H. Zwart

Als ik Hem maar ken - ne, Hem de mij - ne
 weet, als mijn hart zich Hem ge - wen ne,
 nim - mer - meer zijn trouw ver - geet, lees ik niet voor
 lij - den, voel slechts oee - moed, lief - de en ver - blij - den.

2. Alles laat ik varen,
 waar Hij mij behooft
 Als een pelgrim door gevaren
 trek ik met mijn Heiland voort.
 Nu gaan al mijn wensen
 boven 't licht en bont gewoel der mensen.

3. Waar ik Hem mag leven,
 is mijn vaderland.
 Elke gave, mij gegeven,
 valt als erfdeel in mijn hand.
 Broeders, lang verloren,
 vind ik in zijn jongeren herboren.

Bestelnummer: JDH0126

© Johan de Heer & Zn For the World: Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com
 printed & distributed by GMC Choral Music, Dordrecht - koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar