

120 Heer ik geef m' aan U volkomen

Heer ik geef m' aan U volkomen; 'k leg mijn al hier voor U neer, op dat Gij in
 mij zoudt wo-nen met Uw geest, o Heer! Al de lief - de van mijn har - te
 zij U voor - taan toe - ge - wijd! 'k Vrees geen moe - te meer of smar - te,
 Refr.
 daar Gij met mij zijt. • Glo - rie, Glo - rie, Hal - le - lu - ja! 'k Leg mijn al aan
 Je - zus' niet. • En nu is mijn heil vol - ko - men door het dier - baar bloed.

2. Heer, mijn wil leg ik voor U neder.
 Neem hem aan nu voor altijd;
 dat niets kwaads hem immer weder
 van de Uwer scheid'!
 Heer, tot U breng ik mijn leven.
 Hoor nu mijn geloften aan;
 'k heb mijn al aan U gegeven;
 neem het, Heiland aan.

3. Heer, mijn God, bestuur mijn wegen.
 Strijden wil ik slechts voor U!
 Jezus' bloed kocht ook mijn leven,
 Hem behoor ik nu.
 Openbaar U zelf aan mij, Heer,
 als mijn eeuwig trouwe Vrind!
 Tot in 't stervensuur bewaar mij,
 voor altijd Uw kind.