

## 110 De banier van het kruis

M. A. Alt

uit: Living Hymns

Als de vij-and komt ge - lijk een wo-es-te stroom, en de le-ger-plaas-le-  
ringt, o dan vat mijn hand met kracht de kruis - ba - nier, wijl de  
krijgs - ba - zuin weer klinkt. Refr. Heft om - hoog de ba -  
neer van Je-zus' dier - baar kruis, van Je - zus' kruis, strijdt voor  
niet, banier, van Je-zus' dier-baar kruis, Je - zus dier-baar kruis.  
u - we Heer, en geeft Hem eer, en heft om-hoog de kruis - ba - nier!

2. Valt een ziektewacht onze aardse tempel aan,  
Jezus stierf voor u en mij.  
Door Zijn striemen werd genezing ons gewrocht.  
Nu zijn wij van krankheên vrij.

3. Twijfel niet, maar kniel nu neder aan Zijn voet,  
kom tot Hem met al uw schuld.  
Jezus droeg uw zonde en ziekte aan het kruis  
met oneindig stil geduld.

Rust in Hem met al uw zorgen en uw nood.

4. Geef uw leven in Zijn hand.  
Slechts 't vertrouwen op het Bloed van Golgotha,  
maakt u vrij van ied're band.

Bestelnummer: JDH0110

© Johan de Heer & Zn For the World: Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com  
printed & distributed by GMC Choral Music, Dordrecht - koormuziek.nl

Vernienigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar