

67 Neem, Heer, mijn beide handen

M. A. Alt

Chas. M. Alexander

Neem, Heer, mijn bei - de han - den in U - we

hand, op - dat ik niet zal stran - den in U - we hands

land. Ver - zoe - king lokt mijn schre - den, naar 's af - gronds stei - le

rand. O, neem mijn bei - de han - den in U - we hand.

2. Met U slechts reis ik veilig,
o, houd mij vast.
De weg is vol gevaren,
draag Gij mijn last.
Verbreek, Heer, ied' re afgeen,
ja, ied' re zondeband,
o, neem mijn beide handen
in Uwe hand.

3. Tot wie kan ik mij wenden?
Gij kent mijn hart,
verstaat al mijn ellende,
mijn zorg en smart.
Geen sterfeling kan mij redden,
slechts Gij maakt nooit te schand',
o, neem mijn beide handen
in Uwe hand.

4. En als mijn ziel zal toeven
in 't dodendal,
dan weet ik, dat Uw hand
mij geleiden zal
naar 's hemels gouden kusten,
in 't eeuwig vaderland,
o, neem mijn beide handen
in Uwe hand.