

# 43 Dierb're Heiland, mijn Verlosser

Dora Boole

Dier-b're Hei-land, mijn Ver-los-ser. 'k Ben de U-we, God-d'lijk  
Lam! In Uw bloed ben ik ge-rei-nigd, lof en e-re zij het Lam.  
Refr.  
Lof en e-re Hal-le-lu-ja! Lof en e-re zij het Lam! In Uw  
bloed ben ik ge-rei-nigd; lof en e-re zij het Lam!

2. Lang heb ik gezocht naar vrede, - met een bang beklemd gemoed; -  
nu heb ik de rust gevonden, - slechts vertrouwend op zijn bloed.
3. 'k Leef nu slechts in stil vertrouwen, - want Uw bloed neemt weg mijn smart; -  
'k vind mijn kracht nu in de heilbron, - vloeiend' uit mijns Heilands hart.
4. Aan Uw dienst gewijd voor eeuwig, - leef en sterf ik aan Uw zij. -  
Tot Uw eer zal 'k steeds betuigen - Uw genade, rijk en vrij.

Woorden overgenomen uit "Zangen des Heils" met toestemming van het Leger des Heils.

Bestelnummer: JDH0043