

## 30 Daar boven is een heerlijk oord

Daar bo - ven is een heer - lijk oord, o zo schoon,

o zo schoon! Daar wordt het Eng' - len - lied ge - hoord, o zo schoon,

o, zo schoon! Geen zon - de kent men daar om - hoog. De

blijd - schap fon - kelt in de oog, des zon - daars, die voor

Je - zus boog, o zo schoon, o, zo schoon!

2. Geen donkere wolk bedekt de lucht,  
heerlijk land, heerlijk land!  
Geen boezem maakt daar ooit een zucht,  
heerlijk land, heerlijk land!  
Daar gloekt de liefde in elk gemoed,  
de Heer is daar het hoogste goed,  
Hij Die vergoot Zijn dierbaar bloed.  
Heerlijk land, heerlijk land!

3. En schoon het hart is vol van schuld,  
Jezus stierf, Jezus stierf!  
Schoon vloek en smart en angst het vult,  
Jezus stierf, Jezus stierf!  
Komt, vallen we aan zijn voeten neer,  
Hij kroont ons met Zijn liefde weer.  
En brengt ons in die plaats en eer,  
Jezus stierf, Jezus stierf!