

24 Buiten U, o Heer, kan mijn ziel niet leven

Bui - ten U, o Heer, kan mijn ziel niet le - ven,
 in U is mijn hart slechts vol - daan: 'k laat de wereld los
 om m'aan U te ge-ven, en tot de ver-loo - nen te gaan.

2. Als de golven slaan, en de stormen woeden,
 als de nacht zo somber mij schijnt;
 dan geef ik m' aan U. Gij zult mij behoeden,
 bij U zal ik veilig steeds zijn. (bis)

3. Waarom zou ik dan voor de offers vrezén,
 die de Heiland eist ook van mij?
 Wie een volgeling van de Heer wil wézen,
 drage 't kruis blijmoedig als Hij. (bis)

4. Aan Uw dienst, o Heer, wil ik mij verbinden,
 dat niets van Uw kruis mij ooit scheid'!
 Daarin zal 'k mijn foem en vreugde vinden,
 kracht om te overwinnen 't tijd! (bis)

Woorden overgenomen met toestemming van het Leger des Heils.