

# O LIEFDE DIE MIJ NOOIT VERLAT

ST. MARGARET

Lyrics: George Matheson

Original title: O love that wilt not let me go

Vertaling: Elly Zuiderveld-Niemann

Music: Albert L. Peace



O lief - de die mij nooit ver - laat, ik leg mijn  
O licht dat al - les le - ven doet, al is mijn  
O vreug - de die mijn lij - den droeg, Mijn hart was  
O kruis dat mij naar hoog - ter leidt, Ik blijf u



4  
zor - gen bij u nee - Min le - ven dat in U be - staat, door  
fak - kel nog maar klein, Hij straalt wan - neer ik u ont - moet, zo -  
u nog nooit tot las, Aan Uw be - lof - te hou ik vast, dan  
trouw, ook in mijn nood, want door uw glo - rie - vol - le dood en



8  
uw ge - na de die - per gaat, o laat het groei - en Heer. A - men  
dat ik voor die vol - le gloed een gro - ter licht mag zijn.  
kijk ik naar de re - gen - boog tot U mijn tra - nen droogt.  
door die hoe - sem, hel - der rood, leef ik in eeu - wig - heid.

