



Ned. tekst: Ron Schröder & Marianne Busser  
 Originele titel: Un mondo nuovo c'è

Tekst & muziek: Stefano Rigamonti

8

Couplet 1,2

Soli

1.Ik ben Tim de tij - ger, schrik niet als ik ben  
 4.Ik ben Ni - na nijl - paard ik schom-mel maar wat rond.

Soli

2.Ik ben Vic - ky var - ken in mijn Raart - zit een krul.  
 5.Ik ben Mic - ke mol ik woon het liefst onder de grond.

Soli

3.Ik ben Wen - dy was beer met mijn mooi - e vacht. We  
 6.Ik ben San - ne schraap mijn vacht is zacht als dons. Iets

Refrein

Koor

ic - de - reen is heel bij - zon - der, heeft iets van het gro - te won - der

Koor

in zich naar de aar - de mee ge - bracht bracht bracht!

Bestelnummer: CSM1480-02C  
 © Continental Sound Music - For Europe: Adnin, Snaalstonemediausougs.com  
 Printed & distributed by GMC Choral Music, Dordrecht - www.gmc.nl  
 Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar

2 Het wonder

21

Koor

Al - le men - sen, al - le die - ren die de aar - de hier ver - sien - ren

23

Koor

zijn echt al - le - maal ver - schrik - ke - lijk spe - ciaal

Couplet 3

Soli

7.'Kben een een - dags - vlieg - je en ik leef dus maar heel kort.

Soli

8.Ik mag hier een rups zijn straks echt een vlin - der wordt.

Soli

9.Ik mag o - li - vant zijn, 10.en ik ben maar een mier. Maar er

Soli

zit iets heel be - zon - ders in elk mens en in elk dier!

Koor

le - de - reen is an - ders, is ge - woon u - niek. En

Koor

al die los - se no - ten vor - men sa - men de mu - ziek.

Het wonder 3

Koor

Als je heel goed kijkt naar wat hier is en wat hier leeft dan

Koor

zie je dat God ie - de - reen iets moois ge - ge - ven heeft.

Refrein

Koor

le - de - reen is heel bij - zon - der, heeft iets van het gro - te won - der

Koor

in zich naar de aar - de mee ge - bracht bracht bracht!

Koor

Al - le men - sen, al - le die - ren die de aar - de hier ver - sien - ren

Koor

zijn echt al - le - maal ver - schrik - ke - lijk spe - ciaal!

Koor

schrik - ke - lijk spe - - - ciaal!

11. Het grote wonder

Tekst & muziek: Stefano Rigamonti  
 Ned. tekst: Ron Schröder & Marianne Busser  
 Originele titel: Un mondo nuovo c'è

Ik ben Tim de tijger, schrik niet als ik brul.  
 Ik ben Vicky Varken, in mijn staartje zit een krul.  
 Ik ben Wendy Wasbeer met mijn mooie vacht.  
 We zijn precies geworden zoals God ons ooit bedacht.

Ik ben Nina nijlpaard, ik schommel maar wat rond.  
 Ik ben Mieke mol ik woon het liefst onder de grond.  
 Ik ben Sanne Schaap mijn vacht is zacht als dons.  
 Iets van het grote wonder vind je t'rug in elk van ons

Iedereen is heel bijzonder, heeft iets van het grote wonder  
 in zich naar de aarde meegebracht-bracht-bracht  
 Alle mensen alle dieren die de aarde hier versieren  
 zijn echt allemaal verschrikkelijk speciaal!

'k Ben een eendagsvliegje en ik leef dus maar heel kort.  
 Ik mag hier een rups zijn die straks een vlieder wordt.  
 Ik mag olifant zijn en ik ben maar een mier,  
 maar er zit iets heel bijzonders in elk mens en in elk dier.

Iedereen is anders, is gewoon uniek  
 en al die losse noten vormen samen de muziek.  
 Als je heel goed kijkt naar wat hier is en wat hier leeft  
 dan zie je dat God iedereen iets moois gegeven heeft.

Iedereen is heel bijzonder, heeft iets van het grote wonder  
 in zich naar de aarde meegebracht-bracht-bracht.  
 Alle mensen alle dieren die de aarde hier versieren  
 zijn echt allemaal verschrikkelijk speciaal!

Iedereen is heel bijzonder, heeft iets van het grote wonder  
 in zich naar de aarde meegebracht-bracht-bracht.  
 Alle mensen alle dieren die de aarde hier versieren  
 zijn echt allemaal verschrikkelijk speciaal!

Het grote wonder: Ned tekst Ron Schröder & Marianne Busser; original: Un mondo nuovo c'è; tekst  
 en muziek: Stefano Rigamonti © Continental Sound Music, Postbox 81065, 3009 GB Rotterdam, the  
 Netherlands. www.continentalsound.org All rights reserved