

1305

FOUTE BOEL

Tekst en muziek:
Pekka Simojoki & Jarmo Jokinen
(Joku mättää)
Nederlandse tekst: Rob de Jong

Solist 1: 1. Ik ben net naar bed ge-gaan. Hoor ik daar ge-ruis? Blaast de wind nou rond mijn raam?
2. Angst voor schimmen maakt me dol. Wil je dat ge-loven? Vraag van mij geen hel-den-rol

Solist 2: 3. le-mand stelt op m s n he-le ra-ge-ten. **Solist 3:** Op het vlieg-veld vraagt een man

Staat er ie-mand bui-ten? Een scha-duw trekt langs m'n be-hang. Zie ik daar een spin in?
als de lich-ten do-ven. Ik hoor ge-kraak, ge-piep, ge-sis, zie een hoop be-we-ge-n.
mij zijn tas te dra-gen. Vri-ge-den van me jat-ten laatst snoep en li-mo-na-de.

Maar die po-ten lij-ken lang. Ik heb hier geen zin in!
Dit gaat fout, op dit gaat mis, ik kan er niet meer te-gen. **Koor:** (Fou-te boel) Ben jij ook

Solist 2,3,4: Fou-te boel, dat weet ik best. 't is don-ker in mijn ka-mer...

(Gefluisterd door kleine groep)

bang in't don-ker? (Fou-te boel) Dat is toch echt geen fijn ge-

voel. Voel je angst, voel je de span-ning, dan weet je: dit is fou-te boel.

-- (Fou-te boel) Steeds als je weg wilt krui-pen. (Fou-te boel) On-der een

kus-sen of een stoel denk je dat moet snel gaan stop-pen. Want

weet je, dit is fou-te boel!

(Fou-te boel) Leef jij soms in het don-ker? (Fou-te boel) Dat is toch

echt geen fijn ge-voel. Steek een licht aan en je ziet wat er

goed is en wat de ker niet. (Fou-te boel) Laat Je-zus' licht maar schij-nen.

Je hoeft dan nooit meer bang te zijn, want het

duis-ter zal ver-dwij-nen. Jij hoeft nooit meer bang te zijn. *fine* Leef jij soms

Bestelnummer: CSM1305-02B

© Continental Sound Music. Admin. Smallstonemediasongs.com

Printed & distributed by GMC Choral Music, Dordrecht - www.koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar