

Mijn Jezus ik hou van U

Mijn Jezus, ik hou van U,  
ik noem U mijn Vriend.  
Want U nam de straf op U  
die ik had verdiend.  
De grote Verlosser,  
mijn Redder bent U;  
'k Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,  
want U hield van mij.  
Toen U aan het kruis hing,  
een wond in uw zij.  
Voor mij de genade,  
een doornenkroon voor U;  
'k Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden  
in leven en dood.  
En ik wil U prijzen,  
zelfs dan in mijn nood.  
Als ik kom te sterven,  
dan roep ik tot U:  
'k Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie,  
uw eeuwigheid kom,  
dan buig ik mij vóór U,  
in uw heiligdom.  
Gekroond met uw heerlijkheid,  
zal 'k zingen voor U:  
'k Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu.

Orig. title: My Jesus I love Thee

by William R. Featherston

Ned. tekst: Elly Zuiderveld-Nieman, Rikkert Zuiderveld

© Tekst: Talita Music (adm. by Smallstonemediasongs.com) / Music © 2023 Lorenz Publishing Company  
(adm. by Smallstonemediasongs.com)