

Pinksterlied voor alle dagen.

't Blijft moeilijk te begrijpen  
Van toen tot aan vandaag  
Blijft 't Pinksterfeest een wonder, een eeuwig open vraag.  
Een vraag in vreemde talen, nog brandend op de tong.  
De Geest die eens werd uitgestort, die harten binnendrong.

De ouden dromen dromen, het werkvolk profeteert.  
De jeugd heeft visioenen, waar het levenslang op teert.  
De Geest als inspiratie werkt ook in deze tijd  
En geeft het leven nieuwe zin,  
Door Zijn aanwezigheid.

Het wonder maakt de mensen stil,  
Al lijkt soms 't leven kil en stil.  
Het wonder maakt de mensen stil;  
Gods Geest waait waar die wil.  
Gods Geest waait waar die wil.

't Blijft moeilijk te begrijpen,  
De Geest werkt blijkbaar traag.  
Je zier er niet zoveel van, van toen tot aan vandaag.  
De hemel lijkt zover weg, de aarde hard als steen.  
De mensen lijken soms door God vergeten en alleen.

Want als wij NU geloven, niet nalaten maar doen.  
Zoals God het bedoeld heeft, altijd in elk seizoen.  
En elke huidskleur meetelt, recht heeft op een bestaan,  
Dan breekt voor deze wereld, een nieuwe morgen aan.

En toch, er is wat goeds op til,  
Al lijkt soms het leven kil en koud.  
En toch, er is wat goeds op til,  
Gods Geest waait waar die wil  
Dan zingt voor mensen groot en klein  
Gods Geest een nieuw refrein!

*T&M: David Hartsema, Jetste Bremer*  
© 1995 UMP (adm. By [Smallstonemediasongs.com](http://Smallstonemediasongs.com))