

Hart van aanbidding (w/ Heilig, Heilig, Heilig)

De muziek vervaagt,
langzaam wordt het stil,
dan kom ik bij U
met mijn grootste wens
iets te geven Heer
waar U blij mee bent.

Ik geef U meer dan een lied,
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij,
door de buitenkant heen,
doorgrondt het diepst van mijn hart.

Refrein

Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen, Jezus.
Ik heb zo'n spijt van hoe ik er mee omging,
want het gaat toch om U,
om U alleen, Jezus.

Onvolprezen Heer,
U bent zoveel meer
dan ik zeggen kan.
Maar al ben ik zwak,
alles wat ik heb,
leg ik voor U neer.

Ik geef U meer dan een lied,
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij,
door de buitenkant heen,
doorgrondt het diepst van mijn hart.

Refrein

Drievuldig God, die één in wezen zijt!

Refrein

Orig. title: The heart of worship (w/ met Holy! Holy! Lord God almighty!)

John B. Dykes (John B. Dykes 1823–1876) Reginald Heber (1783–1826) Matt Redman

Ned. tekst: Peter van Essen, (w/ Heilig, Heilig, Heilig) © 1999 and this arrangement © 2019

Thankyou Music / Lorenz Publishing Company (adm. by Smallstonemediasongs.com)