

Lopen op de zee

Ik zag Jezus. Hij liep op de zee.
O ik zag Jezus. Hij liep op de zee.
Ik zei: Help me gaan op het water, want ik wil met je mee.
Hij zei: Laat je geloof je leiden; nu kom, ga met me mee.
Hij zei: Kom, ga met me mee!

Dus ik stapte op het water,
voelde dat ik snel verdween.
Ik stapte op het water,
voelde dat ik snel verdween.
En de wind, het golvend water, het woelde om mij heen.
Ik zei: Help, ik al verdrinken, ik sterf zo meteen (zo meteen).

Toen voeld' ik Jezus,
En Hij hield mij vast bij mijn hand.
Toen voeld' ik Jezus,
En Hij hiel mij vast bij mijn Hand.
Hij zei: O wat is je geloof toch klein, Jij twijfelende man.
Kom op en geloof in mij dan kun je zeker staan.
Kom op! Ga staan! Ik hield vast aan Jezus
En wij liepen op de zee.
O ik hield vast aan Jezus en wij liepen op de zee.

En toen ik t'rug was in de boot:
Ik knielde dankbaar neer.
Ik zei: Ja, U bent de Zoon van God!
Ja, U bent de Zoon van God!
U bent de Zoon van God.
Blij bij me, blij bij me,
O Heer!

Ook vandaag nog, ook vandaag roept Jezus,
ook vandaag roept Jezus: Kom en ga met mij!
Nu, ook vandaag roept Jezus: Kom en ga met mij!
Waar je geloof je heenbrengt, daar ben ik aan je zij.
En waar je staat op wandelt, of denkt te verdrinken,
ga waar jou 't geloof brengt.
Sta op! En ga met mij, Ga met mij.
Sta op en ga met mij!

Orig. title: Walking 'cross the sea by Pepper Choplin
Ned. Tekst: Birgitt Paulusma
© 2007 Lorenz Publishing Company
(adm. by Smallstonemediasongs.com)