

Het levende Woord

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts

't Levende Woord, voor ons gebroken.
't Bloed van het Lam, voor ons vergoten.
Woorden van leven zijn gesproken,
daardoor zijn wij van zonden vrij.

Kijk naar het hart door zorg gebroken.
Zie het verdriet dat in ons leeft.
Nu voor uw feestmaal uitgenodigd,
door uw genade die leven geeft.

't Levende Woord,
't bloed van het Lam
dat ons het leven geeft.