

Wie heeft gekend

O, de diepte van de rijkdom van God,
en de omvang van de wijsheid en kennis van God!

Een maagd, zij werd zwanger en baarde een kind,
en men gaf Hem de naam: Immanuel.

Het volk in de duisternis zag een groot licht;
want een kind werd geboren, een koninklijk kind.

Refrein:

Want wie kent de gedachten van God?
Aan God zij glorie voor eeuwig.

Ned.tekst: Trijnie Hilberts

Bestelnummer: MKN006-03-N