

O Heer, U kent mij

O Heer, U kent mij en doorgrondt mij.  
Vader, die mij liefdevol doorziet;  
U begrijpt mij, U leest al mijn gedachten.  
Zit ik of sta ik, zelfs dat ontgaat U niet.

U ziet wanneer ik loop of uitrust,  
als geen ander weet U wat mij drijft.  
En geen enkel woord kan er op mijn tong zijn,  
dat voor U, goede God, onverstaanbaar blijft.

U bent er, achter me en voor me,  
en uw hand rust zegenend op mij.  
Uw nabijheid gaat mijn begrip te boven,  
dat U mij vasthoudt, daar kan ik echt niet bij.

Al zou ik voor U willen vluchten,  
oost of west, U vindt mij er altijd.  
In het verste gebied grijpt U mijn hand vast.  
U ontsteekt licht in mijn eigen donkerheid.

Zo teer boetseerde U mijn nieren,  
weefde U mij in de moederschoot.  
U hebt mij toch zo wondermooi geschapen,  
U bent mijn Maker, o God, wat bent U groot!

Ned.tekst: Titia Lindeboom

Bestelnummer: MKN005-01-N