

Hij gaf zijn kleed

Hij gaf zijn kleed en trok het mijne aan,  
Hij hulde zich in wat ik heb misdaan.  
Het kleed van Christus pleit mij vrij van kwaad.  
Ik leef in Hem en Hij stierf in mijn plaats.

Refrein:

Ik sta versteld, wat deze ruil Hem kost:  
Jezus verlaten, God vervreemd van God.  
Met liefde diep, kocht Hij mij eeuwig vrij.  
Mijn loflied zal alleen voor Christus zijn.

Hij gaf zijn kleed en niets beangstigt mij,  
de straf die ik verdiende, dulde Hij.  
Nu sta ik hier, zo zonder schuld of smet,  
want Christus nam mijn plaats: ik ben gered!

Hij gaf zijn kleed: God heeft de breuk hersteld,  
Hij spaarde mij en Jezus werd geveld.  
Ook om mijn schuld heeft Christus dit volbracht.  
Zijn offer gaf verzoening in de nacht.

Hij gaf zijn kleed en trok mijn doodsangst aan,  
toen Hij, Gods zoon, mijn straf heeft ondergaan.  
Hij, in mijn plaats, vervloekt en diep veracht.  
Ik, in zijn plaats, met liefde thuisgebracht!

Orig. Title: His robe for mine by Chris Anderson, Greg Habegger  
Ned. tekst: Titia Lindeboom  
© 2008 by churchworksmidia.com / Lorenz Publishing Company  
(adm. by Smallstonemediasongs.com)