

Ik kom thuis

Ver weg van God en afgedwaald,
nu kom ik naar huis.
Het slechte pad te lang gegaan.
Vader, ik kom naar huis.

Ik kom thuis, ik kom thuis.
Aan al mijn dwalen komt een eind.
Liefdevol wacht U op mij.
Vader, ik kom naar huis.

Ik verspilde jaren van mijn tijd.
Nu kom ik naar huis.
Berouwvol huilend, ik heb spijt.
Vader, ik kom naar huis.

Ik kom thuis, ik kom thuis,
aan al mijn dwalen komt een eind.
Liefdevol wacht U op mij.
Vader, ik kom naar huis.

Zondig, zelfzuchtig,
opstandig en trots,
koos ik voor mijn vrijheid,
dat duurde maar kort.
Rijkdom werd armoe,
verlaten, geen huis.
Toch staat U te wachten,
verwelkomt me thuis!

Ik kom thuis, ik kom thuis.
Aan al mijn dwalen komt een eind.
Liefdevol wacht U op mij.
Vader, ik kom naar huis.

Orig. title: Coming Home (The Prodigal Son)
by William J. Kirkpatrick (DP) and Lynn Shaw Bailey
Ned.tekst: Trijnie Hilberts
© 2018 Choristers Guild (adm. by Smallstonemediasongs.com)