

Keltisch advent lied

Wees maar niet bang, ik breng je goed nieuws.
De Redder zal komen in heerlijkheid.
Hij wordt genoemd "Heilige Gods."
Zul je gereed zijn? Zul je gereed zijn?
Zul je gereed zijn voor Hem als Hij komt?

Maak de weg vrij, Jezus zal komen.
Ontsteek het licht en open je hart.
Slapers ontwaak, het daglicht gaat gloren.
Hij maakt de nacht tot een heerlijke dag,
Hij maakt de nacht tot de dag.

Wees opgewekt en laat je angst gaan,
het Licht zal nu komen en droogt elke traan.
Heb Hem maar lief, dit is Gods Zoon.
Zul je gereed zijn? Zul je gereed zijn?
Zul je gereed zijn voor Hem als Hij komt?

Kom toch, Immanuel.
Kom en verlos nu Israël.
Kom toch, Immanuel.
Jezus zal komen. Jezus zal komen.
Zou het vandaag kunnen zijn?

Orig. title: Celtic advent carol

David Angermann, Michael Barrett

Ned. tekst: Trijnie Hilberts

© 2007 Malcolm Music and GlorySound (adm. by Smallstonemediasongs.com)