

Wie is als U, o God?

Wie is als U, o God,
U schiep de zon, de maan,
plaatste sterren in hun baan,
o, wie is als U, o God?

Wie is als U, o God,
U maakte lucht en zee,
sprak een woord en het ontstond,
o, wie is als U, o God?

Flonkerende sterrenpracht,
licht verspreidend in de nacht.
heel de schepping zingt uw eer,
elke stem verhoogd U, Heer.

Heilig, heilig, U bent heilig,
waardig, waardig alle eer!
Machtig, heerlijk in uw luister,
niemand is als U!

Wie is als U, o God,
Die alles weet en ziet,
luisterend naar elk die bidt,
o, wie is als U, o God?

Wie alleen is enkel wijs,
groots in macht en heerlijkheid?
Heel de schepping zingt uw eer,
elke stem verhoogd U, Heer.

Heilig, heilig, U bent heilig,
waardig, waardig alle eer!
Machtig, heerlijk in uw luister
niemand is als U,
niemand is als U!

Wie is als U, o God?

Orig. Title: Who is like You, o God?

By Patricia Mock

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts

© 2017 Lorenz Publishing Company (adm. by smallstonemediasongs.com)