

Bang en verdwaald

Bang en verdwaald, dorstig, alleen,
koud in de donkere nacht;
ik hoor een stem, roept mij naar huis: 'Kom, datje rusten mag'.

Warm de nacht,
regen, zacht,
lichtende ster
houdt de wacht.

Open mijn ziel, open mijn hart,
neem mijn onzekere hand.
Leid mij de weg, zodat ik vind
uw stem, die ruist in de wind.

Warm de nacht,
regen, zacht,
lichtende ster
houdt de wacht.

"Kom maar bij mij, kom maar bij mij,
Roept mij naar huis, fluistert mijn naam, kom maar bij mij en rust."
"Kom maar, kom en vind rust."
Ik kom naar huis, ik kom naar huis, *"Kom maar bij mij. "Dan ben ik t*
huis in Gods vrede en rust,
ik ben welkom, vind vrede en rust.

"Kom maar bij mij, kom maar bij mij,
Roept mij naar huis, fluistert mijn naam, kom maar bij mij en rust."
"Kom maar, kom en vind rust."
Ik kom naar huis, ik kom naar huis, *"Kom maar bij mij." Dan ben ik*
thuis in Gods vrede en rust,
ik ben welkom, vind vrede en rust.

Orig. Title: Lost and afraid
Ned. Tekst: Ria van Buuren-van den Berg
© 2014 GIA Publications (adm. by Smallstonemediasongs.com)