

De hemel dichtbij

Vorbij de sterren van de nacht
nog hoger dan ik had gedacht
ik kwam zo hoog maar viel zo diep
vanuit de hemel ving U mij op

Mijn hart dat klopt, mijn ziel die zingt
Ik gaf mijzelf, vond mijn leven terug
U tilt mij op, ik vlieg, ik stijg
Wanneer ik kniel komt de hemel dichtbij

U onderging de pijn voor mij
daardoor ben ik nu eeuwig vrij
Toen ik mijn hart en ziel verkocht
bent U gekomen en hebt mij gezocht

Mijn hart dat klopt, mijn ziel die zingt
Ik gaf mijzelf, vond mijn leven terug
U tilt mij op, ik vlieg, ik stijg
Wanneer ik kniel komt de hemel dichtbij

Hier ben ik, aan uw voeten Heer
Alles wat ik ben,
geef ik nu aan u over
Sleep me mee in uw liefde Heer
in een vreugdedans
die voor eeuwig zal duren

Mijn hart dat klopt, mijn ziel die zingt
Ik gaf mijzelf, vond mijn leven terug
U tilt mij op, ik vlieg, ik stijg
Wanneer ik kniel komt de hemel dichtbij

Hier ben ik, aan uw voeten Heer
Alles wat ik ben,
geef ik nu aan u over
Sleep me mee in uw liefde Heer
in een vreugdedans
die voor eeuwig zal duren

U tilt mij op, ik vlieg, ik stijg
Wanneer ik kniel
komt de hemel dichtbij

Orig. Title: Touch the sky
Written by Joel Houston, Dylan Thomas, Michael Guy Chislett
Ned. Tekst: Tanja Lagerström
© 2015 Hillsong Music Publishing (adm. by Smallstonemediasongs.com)