

Niet langer slaaf

U ontwart mijn ziel, met een melodie
U omringt mij met een lied
U hebt mij bevrijd van mijn vijanden
En neemt mijn angsten weg

Refrein

Ik ben niet langer een slaaf van angst
Ik ben een kind van God
Ik ben niet langer een slaaf van angst
Ik ben een kind van God

U hebt mij gezien
in mijn moeders schoot
Liefde riep mijn naam
Nu ben ik uw kind
een deel van uw gezin
Uw hart klopt in mijn hart

Refrein

Ik word omgeven
Door de armen van de vader
Ik word omgeven
Door een lied van bevrijding

We zijn vrij geworden
en geen slaaf meer
Wij zijn zonen en dochters
Zing het lied van bevrijding

Bridge

U spleet de zee zo dat ik er door heen kon
U gaf mijn voeten vaste grond
U redde mij, nu sta ik hier en zing:
Ik ben een kind van God

Ja, ik weet:

Ik ben een kind van God
Ik ben een kind van God

Ja ik weet:

Ik ben een kind van God
Vol geloof

Ja, ik ben een kind van God
Ik ben een kind van God

Refrein

Orig. titel: No Longer Slaves

Ned. tekst: Tanja Lagerström

©2014 Bethel Music Publishing (adm. by Smallstonemediasongs.com)