

Jezus nooit gezien
Tekst: Martin Brand
muziek: Rutger Kanis, Martin Brand en Jaap Kramer

'k Heb Jezus nooit gezien
Nooit zachtjes aangerakt
Nooit hoorde ik Hem lachen
Aan mijntafel, om een grap
of iets dat Hij had meegemaakt

Nog nooit zag ik Hem eten
Of dansen op een feest
Al die alledaagse dingen
Ik ben er nooit echt bij geweest

Maar hoe kan ik dan zeggen
Dat ik zo veel van Hem hou
Hoe kan ik dan zingen
Dat 'k Hem geloof en Hem vertrouw. . .

'k Heb Jezus nooit gezien
Ik heb zijn stem nog nooit gehoord
Zijn haarkleur en zijn ogen
Ik heb geen flauw idee
Zo weinig dat ik zeker weet

Ik heb Hem niet zien lijden
Voordat Hij stierf aan het kruis voor mij
En toen Hij opstond op de derde dag
Was ik er niet bij...

Dus hoe kan ik dan zeggen
Dat ik zo veel van Hem hou
Hoe kan ik dan zingen
Dat 'k Hem geloof en Hem vertrouw. . .
Ja, ik weet het klinkt onlogisch
En ik snap dat je sceptisch bent
Maar sinds ik Hem mijn hart gaf
Heeft mijn hele wezen God herkend
Mijn hele leven is veranderd
Sinds ik knielde voor mijn Heer
Hij heeft mijn schuld vergeven
Mijn hart weer zacht gemaakt
Hij leidt mij stap voor stap
Hij vult mij met zijn kracht
Zodat ik weet: Jezus leeft!

Je zult het nooit begrijpen
Zolang je aan de zijlijn staat
Maar als je eerlijk roept om Jezus
Weet ik dat er iets veranderen gaat