

Thuis

tekst en muziek: Martin Brand en Henk Doest

Ken je dat verlangen naar die plek waar je nooit was  
Een droom, die haast herinnering kon zijn  
Waar kleuren mooier stralen en de zon nooit ondergaat  
Waar schoonheid eeuwig woont  
Ken je ook die heimwee, die je niet verklaren kan  
't Gevoel dat je niet op bestemming bent  
Hier achtergelaten ben je mijlenver van huis  
Zoek je toch je weg, je zoekt je weg  
Kan je niet aanvaarden dat het leven eindig is  
Alsof de dood hier niet had mogen zijn  
Voel je diep vanbinnen dat een ziel blijft voortbestaan  
Zeg me waar komt dat vandaan?  
Thuis, dat komt van thuis, dat gaat van thuis uit  
Thuis, ooit komt je thuis, daar waar de liefde woont  
Thuis, kom maar naar Huis, als je zijn Stem hoort  
Thuis, Hij brengt je thuis. Hij gaf zijn Woord