

Vader, ik strek mij uit naar U

Vader, ik strek mij uit naar U,
o, rots van mijn bestaan,
als ik niet schuilen kon bij U,
ach! Waarheen zou ik gaan?

Al voor mijn eerste ademtocht
stierf Christus aan het kruis.
Hij heeft de doodsstrijd opgezocht
en bracht mij eeuwig thuis!

Op U, mijn Leidsman, heb ik mijn
vermoeide blik gericht.
O, schenk mijn ziel uw klare schijn,
uw altijddurend licht.

Amen

Orig. title: Father, I stretch my hands to thee
Charles Wesley, Tune: Martyrdom
arr. Hugh Wilson, Carla J. Giomo
Ned. tekst: Titia Lindeboom
© 2002 GIA Publications (adm. at Smallstonemediasongs.com)