

Loof de Heer mijn ziel

Loof de Heer o mijn ziel,
Loof de Heer o mijn ziel,
Mijn ziel, mijn diepste wezen,
Loof zijn heil'ge naam, zijn heil'ge naam

Hij vergeeft wat Hem is aangedaan
Teder, God, raakt U ons hart aan
Hij die ons bevrijdt,
Sterkt ons in de strijd,
Als ons hart Hem prijst.

Loof de Heer o mijn ziel,
Loof de Heer o mijn ziel,
Mijn ziel, mijn diepste wezen,
Loof zijn heil'ge naam, zijn heil'ge naam

Hij vergeeft wat Hem is aangedaan
Teder, God, raakt U ons hart aan
Hij die ons bevrijdt,
Sterkt ons in de strijd,
Als ons hart Hem prijst.

Loof Hem dag aan dag, loof de Heer mijn ziel,
Laat mijn leven als een loflied zijn voor U mijn Heer
Loof Hem dag aan dag, loof de Heer mijn ziel

Loof de Heer, loof de Heer
Loof de Heer o mijn ziel,
Loof de Heer o mijn ziel,
Mijn ziel, mijn diepste wezen,
Loof zijn heil'ge naam, zijn heil'ge naam

Hij vergeeft wat Hem is aangedaan
Hij geneest, heelt onze wonden
Hij die ons bevrijdt,
sterkt ons in de strijd,
als ons hart Hem prijst.

Loof de Heer o mijn ziel,
Loof de Heer o mijn ziel,
Loof de Heer o mijn ziel
Halleluja! Loof de Heer o mijn ziel,
Uw naam is waardig
Loof de Heer o mijn ziel

Originele titel: Bless the Lord, o my soul
Ned. Tekst: Annette Faasse
© 1993 GIA Publications (adm. at Smallstonemediasongs.com)