

ZO DICHTBIJ

Ook al krijg je geen applaus voor de dingen die je doet
en helden van de dag heb jij in je leven nooit ontmoet.
Bij Mij ben je altijd welkom, bij Mij kun je terecht.
Vertel me wat je bezig houdt, Ik luister naar wat je zegt.

Zo dichtbij,
ben Ik, kom vertel je zorgen,
weet, bij Mij ben je geborgen, kom bij Mij
en mijn vrede geef Ik jou,
omdat Ik zo van je hou.
Ik bescherm je, Ik ben bij je, zo dichtbij.

Ook al lijkt je leven op een weg; een onbegaanbaar pad,
Ik geef je mijn liefde als een licht dat je nooit had.
In een wolk zal Ik je voorgaan, elke dag. Ik blijf je trouw.
Weet dat je hulp komt van de Vader, die zijn Zoon gaf, ook voor jou.

Zo dichtbij,
ben Ik, kom vertel je zorgen,
weet, bij Mij ben je geborgen, kom bij Mij
en mijn vrede geef Ik jou,
omdat Ik zo van je hou.
Ik bescherm je, Ik ben bij je, zo dichtbij.

Kom en volg Mij,
wees niet bang voor morgen.
Ik maak alles nieuw, Ik maak alles nieuw, volg Mij!

Zo dichtbij,
ben Ik, kom vertel je zorgen,
weet, bij Mij ben je geborgen, kom bij Mij
en mijn vrede geef Ik jou,
omdat Ik zo van je hou.
Ik bescherm je, Ik ben bij je, zo dichtbij, zo dichtbij, zo dichtbij.

Originele titel: I can pray
Ned. tekst: Gea Bijleveld-Meijer
© 2011 Dayspring Music (adm. at Smallstonemediasongs.com)