

Stad die Jezus kent

Moet je ergens beginnen, doe het hier.
Wanneer moet je beginnen, doe het nu!
Moet je ergens beginnen, ik zeg 'hier'.
Wanneer moet je beginnen, ik zeg 'nu'!

Door de mist is er hoop in de verte;
voor de wereld en voor de kerken,
als de aarde door liefde wordt overspoeld.

Dus ga vandaag
naar de mensen om je heen.
Deel liefde uit,
daardoor wordt de wereld één.
Op dit moment
wordt door ons een stap gezet,
maken wij de Heer bekend
en wordt onze stad gered:
een stad die Jezus kent!
Een stad die Jezus kent. (woh, woh)

Vandaag zal niet eeuwig duren,
pak de kans en slecht de muren,
Vandaag zal niet eeuwig duren,

Vandaag zal niet eeuwig duren,
pak de kans en slecht de muren,
wordt één in Hem, wordt één in Hem.
Vandaag zal niet eeuwig duren,
pak de kans en slecht de muren,
leef voor Hem, leef voor Hem.

Dus ga vandaag
naar de mensen om je heen.
Deel liefde uit,
daardoor wordt de wereld één.
Op dit moment
wordt door ons een stap gezet,
maken wij de Heer bekend
en wordt onze stad gered:
een stad die Jezus kent!
Een stad die Jezus kent. (woh, woh)

Wil je ergens beginnen, doe het hier.
Wanneer ga je beginnen, doe het nu!

Originele titel: City on our knees

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts

© 2009 Achtober Songs (adm. at Smallstonemediasongs.com) / Jamnu Music / Emack Music
/ Castle Bound / Bummerman Music