

## Zie het kruis

Zie het kruis stevig staan,  
leeg en stil, op Golgotha.  
Waar is nu het luid gehoon  
van hen die spotten met Gods zoon?

Wreed geschreeuw, vernedering (extra 8ste)  
Troffen Hem toen Hij daar hing.  
Maar nu klinkt nog hun gerucht  
slechts als echo's in de lucht.

Waar is het lachen,  
Waar het gehoon?  
Waar zijn de spotters  
Met al hun machtsvertoon?

Weg is de kroon  
Die zijn hoofd bloeden deed,  
stil en verlaten  
De plaats waar Jezus leed.

Hoor de leugen en de smaad;  
Zie de dreiging van het kwaad.  
Voel hoe haat zich steeds weer uit;  
Hoor het vreselijk geluid.

Waar is het lachen,  
Waar het gehoon?  
Waar zijn de spotters  
Met al hun machtsvertoon?

Weg is de kroon  
Die zijn hoofd bloeden deed,  
stil en verlaten  
De plaats waar Jezus leed.

Originele titel: Humble Cross  
Ned. tekst: Peter van Essen  
© 2005 Hope Publishing Company (adm. at Smallstonemediasongs.com)