

Ik blijf Hem altijd trouw

Hoe kon ze dat nou doen
Was zij dan niet mijn vrouw
Heeft ze dan geen fatsoen
Was zij mij echt ontrouw
Ik laat haar dan maar gaan
Dat lijkt me nu het best
Dan gaat ieder zijn weg
Dat is wat mij nog rest

Jozef hoor mij aan
Maria is jouw vrouw
Ze heeft je niet bedrogen
Ze heeft geen woord gelogen
Zoals het is voorspeld
Zo zal het nu ook gaan
Zet je boosheid aan de kant
Haar treft volstrekt geen blaam

*Maria draagt de Zoon van God
Hij is de Vredevorst,
Sterke Rots
In Zijn hand ligt jouw lot
Want zij draagt God's eigen Zoon
Heerser van Israel
Immanuel
Koning op de hoogste troon*

Een engel is vannacht
Verschenen in mijn droom
Hij nam al mijn twijfels weg
Mijn zorgen en mijn schroom
Nog groter was zijn nieuws
Voorbij aan mijn eigen pijn
Want hij zei me dat het kind
De zoon van God zal zijn

Ik mag met hen op weg
Ik draag de zorg voor hen
Wat ben ik trots dat ik dat mag
En zo hun hoeder ben
Haar zoon Immanuel
Geboren uit mijn vrouw
Hij is met recht een Koningskind
Ik blijf Hem altijd trouw

Leon van Veen / Erwin de Vos

© 2012 Small Stone Media, Holland - www.smallstonemediasongs.com