

Timmerman voor God

Geef mij een grote hamer, ik timmerde de dag.
Mijn hand is sterk voor al het werk,
Mijn geest vindt kracht op kracht.
En geef mij maar een beitel. Ik schaafde 't lijden weg.
Mijn hoop en kracht komt van de Heer
Ik dank Hem elke dag.
Zo ben ik als een timmerman voor God.
Mijn hand is sterk voor al het werk,
Mijn geest vindt kracht op kracht.

Geef mij een schep, een spade, ik spitte heel de dag.
Mijn hand is sterk voor al het werk,
Mijn geest vindt kracht op kracht.
En geef mij ook een troffel, ik metsel steen voor steen.
Geen boze machten stoppen mij, want ik sta niet alleen.
Zo ben ik als een timmerman voor God.
Mijn hand is sterk voor al het werk,
Mijn geest vindt kracht op kracht.

Een waterpas doet weten wat recht is en ook wat krom.
De duivel, hij heeft geen vat op mij. Ik draag God's koningskroon.
Maar geef mij nog wat specie, ik smeerde 't kwade dicht
Mijn hoop en kracht komt van de Heer
Ik dank Hem elke dag.
Zo ben ik als een timmerman voor God.
Mijn hand is sterk voor al het werk,
Mijn geest vindt kracht op kracht.

Vijay Singh

Ned. Tekst: Pier Hiemstra

© 2010 Santa Barbara Music Publishing. For Europe: Smallstonemediasongs.com