

Hoeksteen

O, de steen die de bouwlui niet moesten
die werd de hoeksteen van een nieuw wereldplan.
De steen die de bouwlui niet moesten
die werd de hoeksteen van een nieuw wereldplan.
De steen die de bouwlui niet moesten,
de steen die de bouwlui niet moesten,
de steen die de bouwlui niet moesten
die werd de hoeksteen van een nieuw wereldplan.

Een korrel graan valt ineens naar de grond,
trotseert het barre winterweer;
alleen om dan weer op te gaan
en draagt zijn wel duizend keer.

Onze reis zal veilig zijn;
want een klein kind geeft ons het zicht.
Het maakt de nacht tot dag voor ons.
Zijn ogen zijn een stralend licht.

De liefde van het offerlam
heeft het leven ons gebracht.
Graf waar is Uw zegepraal?
Dood, o dood, waar is Uw macht?

Shawn Kirchner

Ned tekst: Birgitt Paulusma

© 2007 Santa Barabara Music Publishers. For Europe: Smallstonemediasongs.com