

O, Machtig Redder

Eeuwige Heer, die troont in pracht,
de hemel buigt als zij U ziet.
U richt de wereld door uw macht,
toch doet het onrecht U verdriet.

Hemelse handen, uitgespreid,
worden doorboord om onze straf.
Zelfs tot de kruisiging bereid,
legt U uw eigen leven af.

O, Machtig Redder,
O, In Uw naam is zo veel kracht.
O, Overwinnaar, Hoogste Heer,
Eer aan het Lam, dat is geslacht.
O, Machtig Redder.

Een groot geheimenis onthuld,
het vult de duisternis met vrees,
dat Jezus bloed bevrijdt van schuld,
want de Gekruisigde verrees!

O, Machtig Redder,
O, In Uw naam is zo veel kracht.
O, Overwinnaar, Hoogste Heer,
Eer aan het Lam, dat is geslacht.

O, Machtig Redder,
O, In Uw naam is zo veel kracht.
O, Overwinnaar, Hoogste Heer,
Eer aan het Lam, dat is geslacht.

Eer aan het Lam, dat is geslacht.
Eer aan het Lam, dat is geslacht.
O Machtig Redder

David Moffit and Steven Hinkle

Ned. Tekst: Peter van Essen

© 2010 Universal Music - Brentwood Benson Publishing Publishing. European printlicensing:
Smallstonemediasongs.com