

Ik kom naar je toe

Ik kom naar je toe in de stilte,  
Ik weet van je angst en je pijn,  
je hoort aan mijn stem,  
hoe dicht Ik bij je ben,  
Ik wil je Redder nu zijn.

Als je niet vooruit meer kunt kijken,  
Als er nevel optrekt om je heen  
je verliest je hoop en kracht,  
langzaam wordt het nacht,  
Ik laat je nooit alleen.

Refrein:

Laat je angst maar los, Ik ben bij je,  
In je hart zul jij verstaan,  
dat Ik van je hou.  
Liefdevol en trouw  
reik Ik je mijn vrede aan.

Wees niet bang en wees niet wanhopig,  
Ik kom naar je toe en raak je aan,  
Ik geef je weer zicht,  
Je wandelt in het licht,  
Ik help je door te gaan.

Refrein: Laat je angst maar los...

Als jij mijn woord gelooft, zul je vrij zijn,  
vind jij de vrede, die Ik je geef,  
In je zorg en pijn.  
zal Ik je sterkte zijn,  
Geloof Me, sta op en leef! (Mij)

Refrein: Laat je angst maar los...

Ned. tekst: Jan Visser

© 1991 GIA Publications. For Europe, excl. UK/Eire: Small Stone Media bv, Holland