

Kind van hoop en liefde

In de stilte van het duister,  
buiten Bethlehem de nacht.  
In een stal zo zonder luister,  
kwam Gods Zoon, zo lang verwacht.

God de Vader, God van vrede  
kwam op aarde in Zijn Zoon.  
Deelde zo Zijn liefde mede.  
Kind van kribbe, kruis en kroon.

refr. O Bethlehem, o Davids stad,  
Gods liefde kreeg gezicht.  
Hij heeft de mens zo liefgehad;  
Dit kind bracht hoop en licht.

Hier begon het nieuwe leven,  
in een koude kille stal.  
Warmte zal dit kindje geven,  
dat de wereld redden zal.

Dankbaar zullen wij aanbidden.  
Alle mensen zingen blij:  
“zie Gods liefde in ons midden.  
Ja, Gods Zoon kwam ook voor mij.

refr. O Bethlehem, o Davids stad,  
Gods liefde kreeg gezicht.  
Hij heeft de mens zo liefgehad:  
Dit kind bracht hoop en licht.

Aanbid Hem, het kind van hoop en licht!

- Extra couplet -

3. In de nacht de eng-len-koren.  
Herders hoorden in het veld:  
“In een stal Gods Zoon geboren,  
zalig wie dit door vertelt.”

Heel de wereld mag aanbidden:  
‘hier ontmoeten we Gods hart.’  
Vaders Zoon hier in ons midden.  
Kind van vreugde, kind van smart.  
refr.

Ned. tekst: D. Beijersbergen-Groot

© 2007 Hope Publishing Company. For Europe, excl. UK/Eire: Small Stone Media bv. Holland