

Licht in de nacht

Het was een ongewone nacht,
omdat het heilig Kindje Jezus schamel in een kribbe lag.
Nederig lag Hij, zo broos en zacht.
En aan de hemel klonk een lofgezag.
Voor iedereen bracht Hij licht in de nacht.

Refrein:

Licht in de nacht, Licht in de nacht, Licht in de nacht, Hij bracht licht in de nacht. (2x)

Het was een ongewone nacht,
want heel de schepping toond' ter ere van dit Kindje haar ontzag.
Vol van hoop en vrede, vol van pracht.
Door Zijn komst heeft Hij het heil gebracht.
En overal bracht Hij licht in de nacht.

Refrein.

Licht in de nacht / Hij bracht licht in de nacht / Het Licht in de nacht / Licht in de nacht.
Hij bracht licht in de nacht.

Bridge;

Prijs nu Zijn naam,
Samen met de engelen.

O heilig, zo heilig, Licht in de nacht (2x).
O Licht, o godd'lijk Licht, Licht in de nacht.
Hij bracht licht, o ja Hij bracht licht in de nacht.

Ned. Tekst: Teo Hoogendijk

© 1999 Universal Music – Z Songs/Praisesong Music/Small Stone Media bv, Holland / Jorcher Music