

Zoals ik ben

Zoals ik ben wilt U mij zien;
Ik, die Uw liefde niet verdien,
vind steeds in U een echte vriend.
O, Lam van God ik kom,
ik kom zoals ik ben.

Zoals ik ben, een mens heel klein,
met zoveel zonden, zoveel pijn,
mag ik toch heel dicht bij U zijn.
O Lam van God ik kom,
ik kom zoals ik ben.

Zoals ik ben, heel doodgewoon,
mag ik toch komen zonder schroom;
Jezus pleit voor mij bij Gods troon.
O, Lam van God ik kom, ik kom.
O, Lam van God ik kom, ik kom.

Zoals ik ben neemt U mij aan,
vergeeft U mij en noemt mijn naam,
en in geloof durf ik het aan:
O Lam van God ik kom,
zoals ik ben.
Zoals ik ben geef ik mij Heer,
ik buig mij aan Uw voeten neer;
U, die mij liefhebt telkens weer.
O, Lam van God ik kom, ik kom
zoals ik ben.

Ned. Tekst: Margreeth Ras - van Slooten

© 2011 Lorenz Publishing Company. For Europe: Small Stone Media bv, Holland