

Vreugde in het huis!

*refrein*

Er is vreugd' in het huis want wij zijn nu vrij.  
Er is vreugd' in het huis want wij zijn gered.  
Waar de Geest van onze God is,  
stroomt het over van vreugd',  
Er is vreugd' in het huis van de Heer!

Refrein

Jij vindt me niet meer gekleed in zak en as.  
Mijn kledij is nu van lof en van prijs.  
Het puin van mijn verleden ben ik nu kwijt.  
Ik wil zijn in het huis van God voor de rest van mijn tijd!

Refrein

Ik zit niet meer op een schip in woelig water,  
Want mijn ziel drijft nu in een vredig meer.  
In Hem wordt ik zo blij en voel Zijn glorie.  
Ik rust nu in Zijn belofte; mijn hoop is in de Heer!

Refrein

Vreugde heerst in het huis! Vreugde heerst in het huis!  
Vrede heerst in het huis! Vrede heerst in het huis!  
Liefde heerst in het huis! Ja, Zijn liefde heerst in het huis!

Refrein

Waar de Geest van onze God is, stroomt het over van vreugd' .  
Er is vreugd' in het huis van de Heer!

Ned. Tekst: Birgitt Paulusma

© 2002 Lorenz Publishing Company. For Europe: Small Stone Media bv, Holland