

Vergeet je sores

Vergeet je sores, kommer en kwel,
Het is tijd voor Kerstfeest, er
is liefde in het spel!

Wie kent geen moeite, wie kent geen nood,
maar Kerstfeest mag je vieren,
want Gods liefde is zo groot!
Als ik denk aan dat Kindje dat,
als Redder van 't heelal,
in een kleine kribbe lag die stond in Beth'lems stal,
Dan jammer ik niet langer, ik stop
met zelfbeklag
Mijn Jezus kwam van hemelhoog
omdat Hij mij zag!
Kom roep het uit vanaf de hoogste berg dat
de hoogste Heer
Jezus is geboren, geef Hem
glorie en eer!

Vrede voor ons allemaal
Wat een verhaal!
Kom roep het uit vanaf de berg dat
Jezus is Heer!
Denk eens aan dat Kindje Jezus,
geen plek voor zijn wieg
Denk eens aan de hemeltroon, die
Hij voor mij verliet!
Maar ik wil dat je weet mijn Vriend,
wat Jezus doet is goed
Want alles wat Hij aanraakt dat
geeft Hij een nieuwe gloed!
Kom roep het uit vanaf de hoogste berg dat
de hoogste Heer
Jezus is geboren, geef Hem
glorie en eer!

Ned. Tekst: Annette Faasse

© 2004 Word Music LCC. For the Benelux: Small Stone Media bv, Holland