

Wiegelied

Wieg Hem heel zachtjes, mijn Baby,
Wieg Het heel zachtjes mijn Kind
Laat Hem geen leed overkomen,
gun Hem rust, gun Hem rust een moment .
Gun Hem rust, o gun Hem rust een moment
een moment

Gekoesterd heb ik dit Kindje.
Ik heb zijn vreugde gedeeld.
Gedeeld
Hij stierf alleen, verlaten,
gun Hem rust, gun Hem rust een moment.
Gun Hem rust, o gun Hem rust een moment
een moment

O Jezus, van U blijft het leven,
O Jezus, mijn Heer
zelfs de dood ontnemt het U niet.
U blijft altijd bestaan
O Jezus, wij blijven geloven,
O Jezus, mijn Heer

want U bent de Waarheid, de Weg.
De Waarheid, de Weg, Ware Weg,
De Waarheid, de Weg

Wieg Hem heel zachtjes, mijn Baby,
Wieg Hem en draag Hem met kracht
Laat Hem geen leed overkomen.
Zijn werk, zijn werk is volbracht.
Gun Hem rust, het is volbracht, volbracht,
volbracht!

Ned. Tekst. Annette Faasse

© 1972 and this arrangement © 2005 Van Ness Press, Inc.

For Europe and South Africa: Small Stone Media BV, Holland