

De Heer heeft omgezien naar mij

Wie om hulp roept, richt Hij op  
en wie arm is, maakt Hij rijk.  
Wie verblind is, geeft Hij zicht,  
De Heer heeft omgezien naar mij.

Wie om hulp roept, richt Hij op  
en wie arm is, maakt Hij rijk.  
Wie verblind is, geeft Hij zicht,  
De Heer heeft omgezien naar mij.

Refrein:

Hosanna, Hosanna,  
Hij die komt en zich geeft,  
Hosanna, Hosanna,  
Maar ik weet dat Hij weer leeft!.

Zijn liefde is als een rivier,  
die mij rein maakt in de stroom,  
Al mijn zonden, al mijn pijn.  
Jezus wast mijn leven schoon.

Hij trekt mij uit de rivier,  
Zijn sterke hand grijpt die van mij.  
Prijs de Heer, ik ben gered!  
Prijs de Heer, Hij maakt mij vrij!

Ned. Tekst. Jan Visser

© 1998 Reuben Morgan/Hillsong Publishing. For Benelux: Small Stone Media BV, Holland