

Mijn Redder

Iedereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt;
geef uw genade Heer.
Iedereen zoekt vergeving,
de goedheid van een redder;
de hoop van de volken.

Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht,
zijn geweldige kracht.
Als redder, grote overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.

Neem mij zoals ik ben Heer
met al mijn angst en falen;
vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
met alles wat ik geloof, Heer,
wil ik U volgen.

Laat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.
Jezus, laat uw licht
aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

Ned. Tekst: Peter van Essen

© Hillsong Publishing. For Benelux: Small Stone Media BV, Holland