

Het hart van Kerstmis

Sneeuw op de straten, brandende kaarsen,
Kind'ren met stralende ogen,
Kerkklokken klinken, mensen zingen:
Dit is het hart van Kerstmis.

Refrein:

Vol vreugd' en zingend, hopen en biddend
Zoeken wij liefd' en rust.
Hij is de reden, Jezus geeft vrede.
Wij jubelen en willen Hem eren.

Kort zijn de dagen, lang zijn de nachten,
Zovele harten verlangen,
Zoekend naar wat is verloren.
Dit is het hart van Kerstmis.

Vol vreugd'.....

Kind in de kribbe slaapt in de stal en
Herders en koningen knielen.
Zo klein en kostbaar in Gods ogen.
Hij is het hart van Kerstmis.

Vol vreugd'.....

ned.tekst Pier Hiemstra

© 2005 MA Productions.

For Europe (excl. Scandinavia) and South Africa: Small Stone Media BV, Holland