

Liever

Wat hou ik van uw huis mijn Heer, o God almachtig!
Van binnen schreeuw ik om het hardst naar U.
Ik kan alleen gelukkig zijn als ik bij U ben.
Ik zing hier in de schaduw van Uzelf.

Liever één dag heel dicht bij U,
liever één dag bij U in huis.
Liever één dag heel dicht bij U,
dan jaren zonder.

Dit is wat ik voor ogen heb: hoe mooi U bent, Heer.
Ik wil U vinden waar U zich laat zien.

Ik strek me uit naar U,
de God die altijd leeft
en naar het water dat U geeft!
Ik weet nog hoe het was toen U dichtbij mij kwam.
Nu kom ik naar U toe, God ik kom naar U toe.

Ned. Tekst: Timon Borgdorff
© 1995 Kingsway's Thankyou Music.
For Benelux: Small Stone Media BV, Holland