

Als je dorstig bent

Als je dorstig bent,
zegt de Heer, hier is water.
Uit de bron mag je drinken,
het is goed, het is vrij,

Koop het gratis
zonder geld
Ik heb de prijs betaald.
Je krijgt het om niet.

Als je 't leven zoekt,
zegt de Heer, hier is water,
je hoeft niets te betalen,
neem het maar, het is vrij.

Koop het water
zonder geld,
Zoek je geluk bij Mij,
Ik ben er voor jou.

Ben je afgemat?
Drink je vol met het water,
Het geeft hoop om te leven,
Word vervuld met Mijn kracht.

Waarom zwoegen?
Eindeloos, hopeloos.
Kom bij de waterbron
en Ik geef je rust,
en Ik geef je rust.

Ben je arm en leeg?
zegt de Heer, hier is water.
Drink maar met volle teugen,
het verkwikt, het maakt vrij.

Mijn genade is genoeg,
Kom met je last bij Mij,
Ik geef je rust (de rust).

Drink van het water,
Kom nu bij Mij.

Ned. Vert: Jan Visser
© 1978/2000 John B. Foley, S.J. and New Dawn Music. OCP Publications.
For Europe: Small Stone Media BV, Holland.