

De tranen zijn voorbij (*Restoring the Years*)

Luister naar Mij, zo spreekt de Heer.
En weet het: Mijn Woord keert niet ledig weer.
Je bent in Mijn hand
dus wees maar niet bang.
De tranen zijn voorbij, Ik draag je pijn.
Tranen zijn voorbij, Ik draag je pijn.

Ik ben de Schepper, de Heer van de tijd.
Hoe lang het ook duurt, eens zal alles goed zijn.
Vertrouw op Mijn Woord en wees maar niet bang.
De tranen zijn voorbij, Ik draag je pijn.
Tranen zijn voorbij, Ik draag je pijn.

Kijk maar omhoog, vertrouw op de Heer.
Ben je gebroken, vertrouw op de Heer.
Vertrouw op Mijn Woord en wees maar niet bang.
De tranen zijn voorbij, Ik draag je pijn.
Tranen zijn voorbij, Ik draag je pijn.

*Mijn God verklaart:
Ik houd van jou met een eeuwigdurende liefde.
Ik houd van jou. Ik stierf voor jou.
Niets kan Mij van jou scheiden.
Vetrouw Me, houd van me,
leef voor Mij en ik zal alles goedmaken.*

Ik maak je vrij.
Ik maak je vrij, waarlijk vrij

*Wij prijzen U, God en geven U glorie.
We maken U groot en verhogen Uw naam.
Dank U, Heer. Glorie aan God. O, U bent alles.
O, dank U, Heer. Het herstel in mij is voelbaar.
Ik ervaar dat U met mij tot Uw doel komt.
Glorie aan God!
We danken U, Heer. Halleluja, halleluja!
We prijzen U. Dank U, Heer, dank U, Heer.
We willen van U houden zoals U van ons houdt.
Dank U, Heer.*

Kijk maar omhoog, vertrouw op de Heer.
Ben je gebroken, vertrouw op de Heer.
Vertrouw op Mijn Woord en wees maar niet bang.
De tranen zijn voorbij, Ik draag je pijn.
Tranen zijn voorbij, Ik draag je pijn.

