

Hij leeft

Je heft je hoofd, vol met pijn.
't Ging anders dan je had gedacht.
Je ergste vrees, het bleef je bij,
niemand had dit verwacht.

Je ziet de steen, nu weggerold.
De doeken zijn opzij gelegd.
Jezus de Zoon is opgestaan
en Hij had het gezegd.

Je ruikt de morgen, puur en fris.
De hemel blauw, de zon die schijnt,
alles lijkt nieuw, de dag breekt aan
nu het duister verdwijnt.

Hij zegt: de dood heeft geen kracht.
Hij overwon, heeft alle macht.
Kijk naar zijn handen en zijn zij,
daarmee kocht Hij je vrij.

Zing glorie aan God, glorie aan God,
glorie aan God, aan de verrezen Heer!

Hij leeft, Jezus is verrezen!
Hij leeft, Jezus is verrezen!
Zing nu maar blij,
duisternis wijkt
en er komt een nieuwe morgen.

Hij leeft, Jezus is verrezen!
Hij leeft, Jezus is verrezen!
Jezus, de Heer,
heeft de deur voor ons geopend.
Hij leeft!

Hij leeft! Halleluja!
Hij leeft! Zing halleluja, Hij leeft!

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts
© 2006 Lorenz Publishing Company
For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.